

AKP Kendini Ele Verdi (II)

Alev COŞKUN

Bugünkü yazımızda, AKP iktidarının son günlerdeki iki girişimi, PKK koordinatörü atanması ve Kıbrıs'taki gelişmeler üzerine duracağız.

PKK terörünün, insanlık dışı bir tutumla mayın döşeyerek çocuklara ve sivil halka yönelmesi, son aylarda kamuoyunda ciddi endişeler yaratıyor... Bu noktada ABD tarafından PKK terörü için, ABD'nin ve Türkiye'nin birer koordinatör ataması yönünde bir öneri geldi. AKP de bu öneriyi hemen uygulama noktasına getirdi.

Konuyu biraz daha derinlemesine ele almalıyız.

ABD'nin Kuzey Irak'ta özerk bir Kürt bölgesi kurmak için yıllardır uyguladığı bir tasarım var. Özerk bölgeyi oluşturmak için, yıllarca Çevik Kuvvet çerçevesinde planını geliştirdiği, bu özerk yönetimi ileride bir Kürt devletine dönüştürmek istediğini artık herkes biliyor.

ABD'nin PKK'yi de, Türk siyasetini kendi istediği çizgiye getirmek için bir araç olarak kullandığı da artık bütün dünyaca biliniyor.

ABD'in Kuzey Irak'taki tutumu, ayrıca Irak politikasındaki olumsuz gelişmeler, Türkiye'de Amerikan-Türk ilişkileri tarihinde görülmemiş derecede anti-Amerikan bir duygunun oluşması-

na katkıda bulunduğu, rakamsal istatistiklerle zaman zaman ortaya konulmaktadır.

Bu anti-Amerikan yükselişte, fiili olarak ve siyaseten ABD'nin, kontrolündeki Kuzey Irak'ta PKK teröristlerine karşı ciddi önlem almaması, ciddi önlem almak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de engellemesi yatmaktadır. İşte bu noktada sıkışan ABD, kendi ulusal çıkarlarını da koruyan bir planı devreye soktu. Buna göre, ABD ve Türkiye üst düzeyde birer PKK koordinatörü atayacak ve bu koordinatörler PKK terörü konusunda temaslarda buluncaklardı.

AKP siyasi iktidarı, ne yazık ki bu öneriyi, tartıp-ölçüp-biçmeden hemen kabul etti. AKP'nin böylesine önemli bir girişimi yaparken, konunun birinci derecede yetkilisi olan Genelkurmay Başkanlığı ile de eşgüdüm içinde hareket etmediği, Genelkurmay Başkanı **Büyükanıt** ile Kara Kuvvetleri Komutanı **Başbuğ**'un son Doğu Anadolu gezilerinde yaptıkları açıklamalardan anlaşılıyor. Bu açıklamalar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu gelişmeden hiç de memnun olmadığını göstermektedir. Büyükanıt, açıkça **“Ne demek PKK koordinatörü”** diyerek bu oluşuma karşı çıkıyor ve **“Terörle mücadelemizi kimseye havale etmeyiz”** diyor.

ABD, **“PKK koordinatörü”** mode-

lini üç yıl önce önermişti, kabul görmemişti, ama şimdi AKP ve Erdoğan'ın en zayıf noktasında, bu modeli sonunda Türkiye'ye kabul ettirmiş oluyor.

ABD, hemen, hiç vakit kaybetmeden emekli Org. **Ralston**'u koordinatör olarak atadı, özel uçakla onu hemen Ankara'ya gönderdi.

Başbakan ise, Türk tarafınca yapılacak atamanın üçlü kararname ile yapılması durumunda Cumhurbaşkanı Sayın **Sezer**'den döneceğini düşünerek, emekli Org. **Edip Başer**'in atamasını Başbakanlık Danışmanı düzeyinde bir iç genelge ile uygulamaya koydu.

ABD neden koordinatörlükte ısrar ediyor? Sonuçta, PKK bir terör örgütü değil midir? PKK bir terör örgütü olduğuna göre Türkiye, BM'nin her ülkeye tanıdığı **“sıcak takip hakkını”** 1 Mart 2003 tarihinden bu yana neden kullanmıyor?

AKP iktidarı bu konuda da büyük bir zaaf göstermiştir. PKK koordinatörü gibi sevimsiz ve her türlü yöne çekilebilecek böyle bir atamanın Başbakanlık, Genelkurmay ve Cumhurbaşkanlığı kapsayacak, müşterek bir uzlaşma ile yapılması gerekirdi. Ama AKP, ABD'den gelen önerilere direnmiyor; bu derece hassas konularda bilinçsiz hareket ediyor. Pekiyi, ne yapacaklar bu koordinatörler? Zaten bu koordinatörlük konusu ciddiyet kazanınca en çok seven PKK oldu. Çünkü dolaylı ya da dolaysız da olsa PKK uluslararası alanda

tanınmış oluyordu. Bu konudaki karar, tarihi bilinç ve siyaset biliminin geniş ufukları açısından bakarsak AKP iktidarının sırtında bir kambur olarak kalacağına benzemektedir.

Kıbrıs

AKP iktidarı için, ulusal çıkarlar bağlamında en kritik dış politika olgusu Kıbrıs'tır...

AB, Kıbrıs konusunda her geçen gün baskılarını arttırıyor. Annan Planı'na evet diyen Kıbrıs halkına, vaat edilenler yerine getirilmedi. Kuzey Kıbrıs'a karşı ambargo sürdürülüyor. Ama gene de Türkiye'den ve KKTC'den, ödün vermesi isteniyor. AKP iktidarı AB yolunda giderken Kıbrıs'tan karşıt sesler çıkmasını istemiyor.

Son belediye seçimlerinde Lefkoşa Belediye Başkanlığı'nın, **Serdar Denktaş**'ın partisi DP tarafından kazanılması AKP iktidarını korkuttu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı **Şaban Dişli**, Kıbrıs'a değişik isimler ve kimliklerle giderek, Salamis Otel'de temaslara kurarak, Din İşleri Başkanı **Ahmet Yönlüer**'i de devreye sokarak siyasal girişimler yaptı. DP ve CTP'den transferler yapılarak **Özgürlük ve Demokrasi Partisi** adında yeni bir parti kurularak Serdar Denktaş'ı koolisyonundan atıp, yerine bu yeni parti ile bir hükümet kurdu. Bu gelişmeler AKP'nin artık akıl ve mantık çizgisini aşarak KKTC'de sivil darbe yaptırdığı-

ni göstermektedir. Burada önemli nokta, KKTC'nin parlamentosundaki sayısal dengelerin altüst edilmesi, bu yapılırken din motifi dahil her şeyin kullanılması ve sonunda AKP'yi her noktada dinleyecek bir hükümetin oluşturulmasıdır. Kıbrıs'tan pis kokular geliyor. Ancak gerek AKP, gerek Erdoğan, gerek KKTC Cumhurbaşkanı **Talat** ve gerekse KKTC Başbakanı **Soyer**'in göremediği önemli bir nokta vardır. Onu da anımsatalım. Tarihimizde, Girit peşkeş çekilerek kaybedildi. Kıbrıs da peşkeş çekilirse, bu millet bunu hiç unutmaz ve yanıtı çok güçlü olur. Tarihe, Kıbrıs'ı satan olarak geçmek de cabası...

Dikkat edileceği gibi **Yasin el Kadı, PKK koordinatörü ve Kıbrıs'ta gerçekleştirilen operasyon**, ulusal ve uluslararası boyutları olan konulardır. AKP iktidarının çok dikkatli olmasını ve kendine gelmesini öneriyoruz...

Not: Dün yayınlanan **Yasin El Kadı** hakkında kamuoyunun aydınlatılması yönünde ciddi çaba gösteren CHP Milletvekilleri **Kemal Kılıçdaroğlu** ve **Atilla Kart**'a teşekkür ediyorum.

Düzeltilme: Dünkü yazımda sondan bir paragraf önce **“...Erdoğan'ın, ABD'ye gitmeden önce orada kendisiyle konuşulurken masanın üzerine konacak bu konuda, Türk halkını ve bütün dünyayı aydınlatması gerektiğini düşünmüyorum”** cümlesi **“düşünüyorum”** olacaktı. Düzeltirim. A.C.