

*STK, ekonomik kuruluşların ulusal sermaye tarafından alınması çağrısını yaptı*

# Değerlerimiz yabancılaşmasın



**Ö**zelleştirme ve gerçekler adını taşıyan dünkü yazımızda **ekonomik milliyetçilik olgusu** üzerinde durmuş ve gelişmiş ülkelerin özelleştirme yerine, kendi milli şirketlerini koruduklarını belirtmiştik. Bu konu ile ilgili ülkemizde de belirli çıkışlar oldu.

## ULUSAL DURUŞ ÇAĞRISI

Aralarında Türk-İş, Türk Kamu-Sen, ATO, ADD, Demokratik Öğretim Elemanları Derneği, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Türkiye Genç İşadamları Derneği, Ziraatçılar Birliği, Türk Metal İş, Haber İş, Sağlık İş, Esnaf ve Sanatkârlar Odası gibi yüz yirmi üç sivil toplum kuruluşunun **"Türk Dayanışma Konseyi"** adına tüm milletvekillerine gönderdiği **Ulusal Duruş Çağrısını** anımsayalım. (2.9.2005).

Bu çağrıda ülkemizin köklü ekonomik kuruluşlarının yabancı şirketlere satılması-

na karşı çıkılıyor, bunların ulusal sermaye tarafından alınması isteniyordu.

2005 yılının ağustos ayında Telekom satışı gerçekleşince, satılsın mı, satılmasın mı tartışması ortada kaldı. Oysa, madem ki satılacaktı akıllı davranıp **"nasıl olup da ulusal sermayeye satılmalı"** konusu tartışılmalı ve ona göre strateji üretilmeliydi.

Türk Telekom'un 5 - 5.5 milyar dolarlık cirosu vardır. Her yıl bir milyar dolara yakın kâr eden bir kuruluştur. Teknolojisi oldukça yenidir. Satış fiyatına bakıldığında en fazla on yıl içerisinde yatırım kendisini karlılamaktadır.

Türk Telekom'un diğer önemli özelliği de doğal bir tekel oluşudur. Böylesine kârlı bir kuruluş blok satış yoluyla, yani kolaylıkla el değiştirmeyecek bir biçimde Arap sermayesine satıldı.

Bu satıştan sonra ulusalcı yazarlar, hatta liberal ekonomistler keşke yerli sermaye bunu alabilseydi, Koç, Sabancı Konsorsiyumu'nun suya düşmesi büyük talihsizlik oldu diye yazdılar. Neden böyle yazdılar? Çünkü Telekom muhakkak satılacaktı. Telekom'un satışı bize dayatılıyordu. İstediginiz kadar gayret gösterin, istediğiniz kadar dava açın, sonunda bu kuruluş kamu-

**KÜRESELLEŞME  
GLOBALLEŞME  
ÖZELLEŞTİRME**

*Dr. Alev Coşkun -2-*



nun elinden koparılıyor ve satılıyor.

## A KILICI DAVRANIS

Öyle ise, akıllı davranıp bu önemli kuruluşun Koç - Sabancı ortaklığı gibi bir milli sermayenin elinde mi olması iyidir, yoksa OGER gibi, OFFER gibi, Dubai Şeyhleri gibi, Ortadoğu'lu bir Arap sermayesinin elinde mi olması; yoksa Vodafone gibi kriz çıkaran bir çokuluslu şirketin elinde mi olması gerekir? Yoksa bu milli kuruluşun, bir milli şirketin elinde mi olması iyidir. İşte akılcı yaklaşım budur. Neden Türk Telekom'da önceden iç ve dış borsalarda, tıpkı Turkcell'de yapıldığı gibi Türk Telekom'da da halka arz gerçekleştirilmedi? Bu soru bir çen-

gel gibi kafalarda kalacaktır.

TÜPRAŞ'ın yabancılara gitmemesi için ulusalcı güçler etkin çalışmalar yaptılar. Bu son derece önemli kuruluş köklü bir Türk sermaye grubuna geçti. Ancak ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya ve Çin kadar biz de milli şirketlerimizi gözetmeliyiz

OYAK Genel Müdürü **Coşkun Ulusoy**, TÜPRAŞ'la ilgili olarak: **"... TÜPRAŞ'ın şartları uygun olmak kaydıyla, milli bir kuruluşumuzun kontrolünde olmasını ve böylelikle milli kuruluşun global bir oyuncu olma fırsatını Türkiye adına diliyor olmam yanlış bir tutum değildir"** dedi.

Bu nedenle ben de:

Madem ki Türk halkının belgeleri, gayretleri ve katılımlarıyla yaratılan bu milli kuruluşları KİT olarak yönetemeyeceğiz;

Madem ki, bunların satışını bize dayatıyorlar; Madem ki, IMF, Dünya Bankası, AB'nin bu dayatmalarına karşı çıkacak bir siyasal irade ve bir siyasal iktidar yoktur,

Öyleyse, bu büyük ulusal ekonomik kuruluşlar, çokuluslu şirketlerin eline geçeceğine, Türk milli şirketlerinin eline geçsin, buraları onlar yönetsin... Bu kuruluşların bir milli şirketimizin kontrolünde olması yararlıdır.

Offer