

# Obama, İlimli İslam ve Laik Cumhuriyet...

## Alev COŞKUN

### ■ *Baştarafı 2. Sayfada*

Obama, Anıtkabir’de şeref defterine şunları yazdı:

“Vizyonu, kararlılığı ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasiye yönelten ve mirası tüm dünyaya kuşaklar boyunca ilham vermeye devam eden Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımı sunmak, benim için bir onurdur.

ABD’nin 44. Başkanı olarak Türk - Amerikan ilişkilerini güçlendirmeyi, Atatürk’ün, halkına umut veren modern ve müreffeh bir demokrasi olarak Türkiye vizyonunu desteklemeyi ve ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesini gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Obama burada, “Atatürk’ün mirasının tüm dünyaya kuşaklar boyunca ilham verdiğini” ve ABD’nin “modern Türkiye’yi” destekleyeceğini belirtmektedir.

Obama, Çankaya’da Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Gül’le birlikte yaptığı basın toplantısında da bu konuyu bir

kez daha ele aldı ve ulus devlet kavramını öne çıkardı. Şöyle ki:

“Büyük bir Hıristiyan nüfusa sahip olmamıza rağmen biz kendimizi Hıristiyan veya Yahudi bir nüfus olarak görmüyoruz. Kendimizi vatandaşların oluşturduğu ve ideallerin birbirine bağladığı bir ulus olarak görüyoruz. Modern Türkiye de benzer prensiplerle kuruldu. Her iki ülkede de görmekte olduğumuz laik bir ülke vaadinin, inanç özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne saygı gösterme vaatlerinin sürdürülüyor olmasıdır.”

Obama burada özellikle “Biz, Hıristiyan nüfusa sahip olmamıza rağmen ‘Hıristiyan bir ulusuz’ demiyoruz” diyerek nüfus çoğunluğunun belli bir dinden olmasının o ülkeyi din devleti yapmadığını belirtiyordu. Burada üç temel ilkeye vurgu yapılıyor: 1. Laiklik, 2. Hukukun üstünlüğü, 3. Ulus devlet. Obama, tüm Ortadoğu’ya ve İslam dünyasına hukukun üstün olduğu la-

ik ve demokratik bir Türkiye modelini överek işaret ediyor.

Erdoğanlı yazarlar, yandaş basın Obama’nın bu konulardaki açık ve net politikasını görmezlikten geliyorlar. Oysa Obama’dan önce de Kıbrıs, Irak, İran, Ermenistan ve Afganistan sorunları vardı, bundan sonra da var olacaktır. Asıl değişim, ABD’nin Türkiye’ye biçtiği “İlimli İslam” projesinin son bulma eğilimidir. İlimli İslam politikasının ABD’nin resmi söyleminden çıkmakta oluşuyla karşı karşıyayız.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, geçen ayki Türkiye gezisinde bunu açıklamıştı. Obama da bu hususu kesin olarak teyit etmiş tir.

Eğer Obama’nın bu söylemi siyasal yaşama yansiyabilirse, o zaman Türkiye’nin iç dinamiklerinde ve iç politikasında yeni bir dönemin başlangıcı olacağını düşünüyorum.

(1) *İlimli İslam konusu çok yazıldı. Bu konuda son iki makalemize bakılabilir: “İlimli İslam, Gerçek mi Komplo mu?” (Cumhuriyet, 18-19 Ağustos 2008) “BOP Projesi Çöktü mü?” (8 Ocak 2009)*